

Muzikale namiddag – zanger Didier – 21 maart 2024

Een sfeerbeeld.

Recent waren we getuige van volgend gesprekje:

“Ga je ook luisteren naar Didier?”

“Didier ?.....Didier wie?”

“Zanger Didier”

“Nog nooit van gehoord”

“Finalist ‘the Voice Senior’ op VTM

“Ik ken dat programma niet”

Tijd dus om hier klaarheid in te scheppen.

Onder het motto “voor elk wat wils” maakten we in ons jaarprogramma plaats voor een muzikale namiddag, waarbij we bovenstaande zanger boekten.

“Onbekend is onbemind”, maar wat een verrassing!

Didier - een echte entertainer – heeft een stembereik, van laag naar hoog, naar nog hoger en nog eens hoger en een stemvolume van veel decibels.

Prima begeleid door zijn vaste assistente die een multifunctionele geluidsinstallatie bediende, bracht hij een gevarieerd programma vol evergreens uit de jaren 70-80-90.

Liefhebbers van zowel Tom Jones, Engelbert Humperdink, Dean Martin, als Frank Sinatra, konden duimen en vingers aflikken want ze waren er allemaal (in de persoon van zanger Didier). Het gebrachte repertorium werd eveneens aangevuld met Nederlandstalig werk. Kortom, liedjes die we allemaal kennen.

Een paar smaakmakers :



- “ Il mondo “ – Engelbert Humperdink

*Stay behind me, say you never leave me
.....il mondo*

- “ That’s amore “ – Dean Martin

*When the moon hits your eyes like a big pizza pie
That’s amore !*

*When the world seems to shine like you've had too much wine
That's amore !*

- Sweet Caroline – Neil Diamond

*Where it began, i cant begin to knowin' *
Sweet Caroline ho ho ho*

- Du bist nicht allein – Roy Black

*Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend
Du bist nicht allein wenn du träumst von der Liebe*

- You raise me up – Josh Groban

*You raise me up, so I can stand on montains
You raise me up, to walk on stormy seas*



Door een gezonde mix van meezingertjes waarbij gretig werd meegezongen of – geneuried, werd het vroeger dan we ons realiseerden tijd voor een korte pauze. Dit intermezzo – met een drankje naar keuze aangeboden door het bestuur (dankjewel) – deed ons verlangen naar meer. En zo geschiedde!

Ook het tweede deel van de muzikale namiddag, kon ons uitermate bekoren. Wij werden getrakteerd op evergreens allerhande en “oorwurmen” om ’s avonds nog na te genieten.

Zanger Didier kennen we nu wel. Hij heeft ons niet alleen een aangename namiddag bezorgd, maar ook – op zijn West-Vlaams - “een pint goed bloed”.

Rudi Devos

* Engels volgens Neil Diamond .